

VILSTEREN



OMMEN



VINKENBUURT



WITHAREN



Kleine stadstuin/bloementuin

In 2020 zijn we van de buurtschap Witharen naar de "grote stad" Ommen verhuisd.

Kleiner huis, kleinere tuin....het is een postzegeltuin. Voor mij een uitdaging om er iets moois van te maken.

Eerst een schetsje maken, beplanting kiezen enz. Wachten tot alle bouwmaterialen weg zijn, dan is het inmiddels najaar, gunstige tijd. Mijn doel is om het hele jaar rond bloei te hebben, in het voorjaar bloei van de bollen, dan gevolgd door vaste planten, één jarigen en grassen. Ook in de winter bloei van sneeuwklommen, verschillende soorten, ook qua bloei van nov. t/m maart, acconietjes, scilla's, holwortel.

Het is elke keer een feestje als ik er doorheen loop.

Heb oog voor detail is het motto in deze postzegeltuin.



"De koffie stiet kloar"



Bonsaituin

Bonsai betekent boom in een pot.

Je kunt van bijna elke boom een Bonsai maken.

Het leukste vind ik het om van een stekje een boompje te kweken.

De kleinste die ik heb is een buxus van 6.5 cm hoog en is ongeveer 15 jaar oud.

De grootste is een chamaecyparis (conifeer) van 1.15 m hoog en ongeveer 50 jaar oud.

In 2000 ben ik lid geworden van de Bonaivereniging Overijssel in Oldenzaal.

Van harte welkom.

P.s. Op zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

Op zondag van 12.00 - 17.00 uur.



Een variatie aan bollen, vaste planten en siergrassen.

Onze tuin bestaat uit borders met vaste planten, klein bos-tuintje, een natuurlijke vijver en een groentetuin. De groentetuin gaat met zijn tijd mee, her en der staan bloemen voor de pluk, en er is wat meer fruit aangeplant.

De laatste keer dat wij mee deden was 2018, sindsdien is er het één en ander veranderd.

De notenboom komt nu beter tot zijn recht, de rozenperken zijn verdwenen en vervangen door borders met een variatie aan bollen, vaste planten en siergrassen.

Waar voorheen nog oude coniferen en dennen stonden zijn nu heesters en bomen geplant, waar de bijen en vogels van smullen.



Graag wisselen wij tuinervaringen met u uit.

Welkom!



Insecten paradijs

Onze tuin laat zich het best omschrijven als een paradijs voor insecten, vogels en andere dieren. Je kunt goed zien dat de vorige eigenaren met veel liefde en vakmanschap hebben gewerkt in de tuin.

Sinds onze komst hebben we getracht dit te bewaren, maar met twee enthousiaste honden valt dat niet mee. Wel zijn wat veranderingen aangebracht, een nieuwe beukenhaag en diverse bomen en struiken zijn geplant en oude bomen verwijderd. Binnenkort wordt de tuin ook verrijkt met een vijver.

Rondom het huis zijn hagen en bomen geplant en ook 7 acacia bomen die verwijzen naar de vorige bewoners en hun 5 zonen.

Voor de bijen is een wilde bloemenrand aangelegd in de wei en bij de geiten in de wei zijn diverse fruitbomen gezet.

U bent van harte welkom om te komen kijken en ook te genieten van een kopje thee of koffie.



Een inkijkje in onze hobby

Sinds 14 jaar wonen we in Witharen in die tijd is de tuin geworden tot wat ze nu is. We hebben voortgebouwd op de indeling zoals die was waarbij de huidige indeling en inrichting zijn ontstaan tijdens het tuinieren. Er is geen vooropgezet plan gemaakt maar we werken op gevoel waarbij de tuin, het huis en de omgeving één geheel moeten vormen.

Het plezier in het tuinieren ligt voor ons niet in hebben of kweken van planten als zodanig maar dus vooral in het smeden van een geheel erf. Om die reden zijn er ook een kleine kruidentuin en moestuin. De borders hebben vloeiende lijnen en sluiten aan bij gazon, bestrating en gebouwen. Heggen en randen maaien we 'strak' om het geheel een verzorgd uiterlijk te geven.

Het erf is omgeven door bomen en windsingels en in de borders staan de reguliere borderplanten en gebruiken we weinig éénjarigen. Wel zijn er diverse potten voor sfeer en kleur. Hoewel de tuin niet zo groot is, bieden we graag een inkijkje in onze hobby.



Binnenkijken in onze buitenkamer

We hebben een vriendelijk ogende landelijke bloementuin met gemengde borders in ronde vormen en een niervormige vijver met vlinder als middelpunt. Na de verbouwing van de boerderij in 1998 is het erf (ruim 2700 m²) aangepakt om het te veranderen in een paradijselijke bloementuin.

De zelfontworpen en aangelegde tuin met een open karakter en zicht op de weilanden rondom, is een kijk- en wandeltuin met een grote verscheidenheid aan planten.

Deze tuin heeft zich noodgedwongen gevormd naar wat er mogelijk was na het verwijderen van de hooibergen en schuren. De vijver is bijvoorbeeld op de oude fundering van een mestkelder gemaakt. Wanneer u van bijzondere planten houdt in onze tuin beslist een aanrader.

Regelmatig gaan we op zoek naar nieuwe planten die onze collectie aanvullen en een warm welkom zijn voor vlinders en bijen en we hebben altijd kunstwerken in de tuin.

Daarnaast kunt u ook kennis maken met onze 2 angora geiten, 5 poezen en krielkippen met kuikentje. De groene kikkers in de vijver geven regelmatig een prachtig concert.

U bent van harte welkom.



BALKBRUG



PUNTHORST



DALFSEN



Ik heb mij laten inspireren door Piet Oudolf

Wij hebben een melkveebedrijf en onze tuin van ongeveer 1000m2 ligt voor de boerderij in het buitengebied van Balkbrug.

Ongeveer 7 jaar geleden ben ik begonnen naar eigen ontwerp met de tuin en heb mij laten inspireren door Piet Oudolf.

Ik heb veel rechte strakke borders met een weelderige vaste beplanting en probeer de planten even hoog te houden, zodat je er mooi over heen kunt kijken. Elk jaar kwam er weer een border bij met veel verschillende en bijzondere planten. Om elke border kun je heen lopen.

Op kleur kijk ik niet, wel naar het structuur van het blad. De tuin trekt ontzettend veel vlinders en insecten aan. De basis is een beukhaag rondom de tuin met een doorkijk naar de koeien in het land. In de tuin staan verder 3 grote beuken en 2 zichtlijnen waarvan er een een laan is van dakplatanen met borders eronder. In de herfst en winter laat ik alles staan, een prachtig gezicht met de zaadhoofden.

U bent van harte welkom.



Bijen en vlindervriendelijke planten

Onze vaste planten worden gekweekt met het oog op dat de plant zo natuurlijk mogelijk kan groeien. Onze planten worden niet kunstmatig belicht en zijn vrij van bestrijdingsmiddelen.

Het is een arbeidsintensieve manier van kweken, we hebben de planten meerdere malen in de hand voordat ze daadwerkelijk onze kwekerij verlaten. Van het moment dat de stek trays binnen komen op onze kwekerij, opgepot worden in een potgrond mengsel waar Osmocote korrels in verwerkt zijn die langzaam voeding afgeven aan de stekjes, om vervolgens uitgezet te worden in de koude kas of buiten op de kwekerij. Het jonge gewas krijgt nu de tijd om goed door te wortelen en natuurlijk te groeien. Al snel is te zien dat de plant begint te groeien en wordt er regelmatig gekeken hoe de planten zich ontwikkelen in de pot.

Op onze website www.kwekerijdebeeksterhof.nl hebben wij een menuknop waarin ons actuele plantenbestand staat met soorten die wij kweken en verkopen.



De tuinen van Rollecate

We zijn 30 jaar geleden komen wonen in de woning waar de tuinlieden van de baron van Dedem hebben gewoond. Van het landgoed is niets meer over maar u kunt wel genieten van de tuin die wij in de loop der jaren hebben aangelegd op deze plek. Voor aan de weg hebben wij een bosje aangeplant en al lopend door dat bosje krijg je zicht op de tuin, op de vijver en de diverse borders rondom het huis, met veel verschillende vaste planten en de doorkijkjes naar de weilanden. Dichter bij huis bloeien hopelijk nog de rozen en de clematissen.

Kortom welkom en ga genieten.



Huis Vilsteren, de binnentuin

De binnentuin is het besloten gedeelte van de buitenplaats Vilsteren. Het is onderdeel van de historische aanleg van huis, tuin en park en ligt met zichtlijnen verankerd in het landschap van het landgoed. Zichtassen en panorama's maken het huis van verre zichtbaar. De binnentuin is 1 hectare groot. De basis van de binnentuin stamt uit 1906. In 1995 heeft een groot deel van de tuin een nieuwe invulling gekregen en zijn er tuinkamers aangelegd rondom de zichtassen. In de moestuin krijgen steeds meer planten uit de permacultuur een plaatsje.

Eigenaar van de tuin: Liesbeth Cremers

Tuinbaas: Johan van Lenthe, tel 06 53 49 50 82

De binnentuin is open **ALLEEN** op zaterdag 18 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Parkeren naast de kerk

Toegang: vanaf de parkeerplaats naar het bruggetje en dan de pijlen volgen.

Na het bezoek aan de tuin is een bezoek aan de maandelijkse Boerenmarkt op de centrale dorpswei de moeite waard. U kunt er heerlijk en eerlijk voedsel van dichtbij krijgen.



Bostuin

Elk voorjaar is het weer afwachten hoe de planten de winter doorgekomen zijn. Daarmee bedoel ik de vaste planten.

Als eerste de bosviooltjes, de crocussen en de oranje klaproosjes. Deze zijn vanzelf gekomen. Ik heb ze hartelijk welkom geheten.

Als eenmaal de groei erin zit, gaat het enorm snel. De bomen veranderen elke dag. Alles is nu vol in het blad.

De Acanthus, die we uit Griekenland hebben meegenomen, als een zakje zaad, komen elk voorjaar te voorschijn en bloeien uitbundig.

U bent van harte welkom om alles te bekijken.



ZA & ZO

Het hele jaar door veel te beleven.

Vergeleken met de meeste open tuinen is onze tuin bescheiden van omvang.

Maar toch is er het jaar door genoeg te beleven:

de lente met een overdaad aan krokussen;

in de zomer het schaduwgedeelte met veel varens ;

de vaste plantenborders, rozen en de twee vijvers;

de grassen in de herfst en tot in november nog wel iets in bloei.

Helaas hebben we onze 10 stamrozen, na meer dan 20 jaar uitbundige bloei, dit jaar verwijderd, een aantal ervan begonnen er minder goed uit te zien.

Het gemis aan hoogte proberen we dit eerste jaar op te vangen met een paar éénjarige klimmers.

Van harte welkom



De vijvertuin van Peter Brouwer.

Deze prachtige tuin werd ontworpen door de eigenaar zelf. In zijn vrije tijd heeft hij deze met hulp van vrienden gerealiseerd.

Wat in 2005 begon met het bouwen de muur en in 2007 gevolgd door de eerste aanplant is in de jaren daarna uitgegroeid tot een de tuin van nu. Met de vijver als een spiegel en omsloten door heerlijke bloemenweelde.



Veel van de planten in de tuin zijn zelf gestekt gezaaid of gescheurd en worden ook verkocht.

De stapstenen in de vijver zijn een eigen ontwerp en ook door de eigenaar zelf gemaakt.

Eén van vrienden heeft een fotoverslag gemaakt van het aanlegproces en noemt de vijvertuin een aanwinst voor de entree van Dalfsen.

Het open tuinen weekend is een mooie gelegenheid om het zelf te beleven.

U bent van harte welkom.



Onze tuin was even 'mijn tuin'

We zijn helemaal nog niet klaar!

De heer des huizes, mijn tuinman, was de hele maand mei in Finland en een gebroken pols werkt ook niet echt mee.

Het voorjaar is helaas weer voorbij. De tuin is dan maanden lang een oase van kleine bloemetjes. Elke dag was er wel weer een verrassing, want er zitten duizenden bolletjes in de grond.

We hopen dat er in juni toch ook weer veel te zien is en dat er ook dan weer wat nieuws te ontdekken is;

Nieuwe aanplant; winterlinde, de pindakaasboompjes, oma s oorbellen struik, zakdoekenstruik.....

We maakten er weer een vijver bij met veertien visjes en hopen nu maar dat de reiger de vijver van de burens interessanter vindt.

Vijf kuub houtsnippers werden door de tuin gestrooid,

De 'lange van Lod' groeit als kool en we kijken de noten eruit.....zouden we straks die eekhoorn voor kunnen zijn???

Een eik heeft dit jaar geen biefstukzwam in zijn holte groeien maar een voor ons onbekende soort.

Geurende Roos Burundi gaat door met kleur en geur tot in oktober.

Het gevecht tegen de buxusmot hebben we opgegeven; een paar vierkante meter nieuwe beplanting aangelegd.

Voor de liefhebbers is er koffie en taart

Welkom weer! Ook hond Miro (Engelse Pointer) is weer blij en erbij!

