

Open tuinen 2023

Er zijn deze keer 15 tuineneigenaren die graag laten zien hoe zij met creativiteit vorm hebben gegeven aan de inrichting en plantenkeuze van hun tuin. Moestuinen op basis van permacultuur, bostuinen, kunst en water partijen, groot en klein. Geniet ervan.

VILSTEREN



OMMEN



VINKENBUURT





DALFSEN



BALKBRUG



Het is goed te weten dat er op zaterdag ook activiteiten zullen zijn van Ommen 775 jaar. Het plan van die organisatie is dat er een hop-on hop-off bus gaat rondrijden door het buitengebied van Ommen. Het zou dus best wel eens druk kunnen worden.

Een variatie aan bollen, vaste planten en siergrassen.

Onze tuin bestaat voor een belangrijk deel uit borders met vaste planten. De wens is om zo lang mogelijk bloei te hebben in onze tuin. Bloembollen en Alliums zorgen in het voorjaar voor kleur, gedurende de zomer nemen de vaste planten het over en de wuivende siergrassen komen in het najaar het mooist tot hun recht.

Naast de borders met vaste planten hebben we ook een klein bostuintje, een natuurlijke vijver en een groentetuin met bijbehorende fruithoek. In ons tuinkasje zijn we vaak eind februari al aan het voorzaaien om vroeg (groente) planten in de tuin te kunnen zetten. Dit jaar laat ons zien dat we de natuur niet kunnen leiden en geduld moesten hebben met uitplanten. Zo is ieder jaar weer anders, dat maakt het tuinieren juist zo verrassend en uitdagend!

Graag wisselen we tuinervaring met jullie uit.

06-23749017



“Boerenerf”

Zes jaar geleden was onze tuin nog een paardenweide. Nadat ons huis gebouwd was zijn we aan de slag gegaan met de tuininrichting. We hebben de tuin vormgegeven vanuit het idee dat het voor onszelf en de flora en fauna een goede leefomgeving is. De jonge tuin heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en getransformeerd tot wat hij anno 2023 is. We proberen continue te ontdekken wat de geschikte standplaats is van de planten en passen composities aan.



We hebben in de afgelopen jaren verschillende tuintypes een plekje gegeven. Onze tuin bevat onder meer rozenborders, groentetuintje, "boerentuintje", kruidentuin en meer natuurlijke randzones. De kleine poel is een walhalla voor de groene kikkers die hun aanwezigheid soms luid kwakend kenbaar maken.

Tuinieren doen we in de vrije uurtjes naast onze drukke baan. Het helpt ons het hoofd leeg te maken en te ontspannen.

Zoals iedere tuinliefhebber worden we verrast en helaas soms teleurgesteld. Dat maakt het tuinieren zo leuk en geeft steeds een nieuwe uitdaging!

Tuinieren hoeft niet moeilijk te zijn. Je moet niet bang zijn om dingen uit te proberen en daarvan te leren. We hebben ervaren dat binnen een jaar al mooie resultaten te behalen zijn waar je weer op verder kunt bouwen.



U bent van harte welkom in onze tuin om het tot nu toe bereikte resultaat te bekijken. Mocht u met de auto komen dan verzoeken wij u om deze te parkeren in de berm langs Het Arriërflier .



Onderhoudsarme stadstuin met kunst en leuke doorkijkjes.



Een tuin voor de bijtjes, de vlinders en vele insecten

Onze tuin is een “oude” tuin, 75 jaar, 2 generaties van onze familie. We noemen het dan ook vaak het “tuintpad van mijn vader....waar eens de hoge bomen staan....” Die hoge bomen zijn er voor een groot deel niet meer en zo gaandeweg is de oude bostuin gecultiveerd naar het streven van een “cottagegarden”, passend bij het oude huis van 100 jaar. Omdat het arme zandgrond is, wil er ook niet alles groeien en bloeien. Heel erg bijzondere planten zijn er dan ook niet te vinden, maar het is wel een oase van groen en kleur van alles wat wèl wil. Vooral in het voorjaar is het één grote kleurenzee door de rododendrons en azalea’s. De bloemen en planten zijn, in onze optiek, een gestructueerde chaos, namelijk heel veel mag bij ons.... Wat men “onkruid” noemt, zoals vingerhoedskruid, judaspenning, ossentong etc. mag bij ons lekker bloeien. Goed voor de bijtjes en de vlinders en vele andere insecten, en daardoor ook weer vogels in de tuin. We zijn groot voorstander van “biologisch” en dus gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Kortom, een natuurlijke tuin en voor ons een klein paradijsje om in te vertoeven, waar de imperfectie....perfect is...



Zondag tot 16.00 uur



Huis Vilsteren, de binnentuin

De binnentuin is het besloten gedeelte van de buitenplaats Vilsteren. Het is onderdeel van de historische aanleg van huis, tuin en park en ligt met zichtlijnen verankerd in het landschap van het landgoed. Zichtassen en panorama's maken het huis van verre zichtbaar. De binnentuin is 1 hectare groot. De basis van de binnentuin stamt uit 1906. In 1995 heeft een groot deel van de tuin een nieuwe invulling gekregen en zijn er tuinkamers aangelegd rondom de zichtassen. In de moestuin krijgen steeds meer planten uit de permacultuur een plaatsje. Ook dit jaar zijn we verder gegaan met het klimaatbestendig maken van de tuin en het bedenken van slimme energie-zuinige oplossingen voor het onderhoud en de watervoorziening van de tuin.

Eigenaar van de tuin: Liesbeth Cremers

Tuinbaas: Johan van Lenthe, tel 06 53 49 50 82

Parkeren naast de kerk

Toegang: vanaf de parkeerplaats naar het bruggetje en dan de pijlen volgen

De binnentuin is open ALLEEN op zaterdag 17 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Na het bezoek aan de tuin is een bezoek aan de Boerenmarkt de moeite waard. U kunt er heerlijk en eerlijk voedsel van dichtbij krijgen.



Een bloemrijke tuin

De tuin straalt gezelligheid en rust uit, een plek om een kop koffie te drinken en bij te kletsen of gewoon te genieten van het weer en al het moois wat de tuin te bieden heeft. Dat tuinieren een grote hobby is, zie je al snel als je rondloopt in deze goed onderhouden tuin.

De tuin heeft veel verschillende perkjes. De verschillende bloemen en planten zijn zo gekozen dat er het hele jaar door een kleurrijk aanzicht te zien is. In de tuin staan veel vaste planten. Ieder jaar ziet de tuin er een beetje anders uit, als er weer wat wordt verplant of bij geplant. De enorme moestuin van weleer is verdwenen, maar er zijn nog altijd verschillende fruitbomen, kruiden- en aardbeienplantjes te vinden.

De gehele tuin is rolstoelvriendelijk ingericht. In de tuin zijn verschillende zitjes te vinden waar tijdens de open tuin dagen de verse koffie en thee klaarstaat.

U bent van harte welkom.



De vijvertuin van Peter Brouwer.

Deze prachtige tuin werd ontworpen door de eigenaar zelf. In zijn vrije tijd heeft hij deze met hulp van vrienden gerealiseerd.

Wat in 2005 begon met het bouwen de muur en in 2007 gevolgd door de eerste aanplant is in de jaren daarna uitgegroeid tot de tuin van nu. Met de vijver als een spiegel en omsloten door heerlijke bloemenweelde.

Veel van de planten in de tuin zijn zelf gestekt gezaaid of gescheurd en worden ook verkocht.

De stapstenen in de vijver zijn een eigen ontwerp en ook door de eigenaar zelf gemaakt.

Eén van vrienden heeft een fotoverslag gemaakt van het aanlegproces en noemt de vijvertuin een aanwinst voor de entree van Dalfsen.

Het open tuinen weekend is een mooie gelegenheid om het zelf te beleven.

U bent van harte welkom.



Huize Hofwijk

Hofwijk is een rijksmonument en een NSW landgoed welke op de eerste kaarten van Pieter de la Rive uit ca 1730 al voor kwam. In de jaren 60 zijn de bijbehorende tuinen grotendeels gesaneerd als gevolg van de ruilverkaveling. Met hulp van de landschapsarchitect Monique Marcelis Wollak heeft de huidige eigenaar de tuinen van weleer weer terug gebracht. Grotendeels geïnspireerd door de tuinen van Sissinghurst in Engeland.

De tuin weerspiegelt het samengaan tussen het klassieke en romantische temperament.

Wat betreft de tuin structuur is gekozen voor de volgende uitgangspunten:

1. Tuinmuren en heggen die de beslotenheid van het geheel benadrukken
2. Elke tuin kamer heeft zijn eigen kleuren, sfeer en thema.
3. Het gehele jaar en in elk seizoen is elk deel van de tuin een aangename plek om te verblijven



Bostuin

Elk voorjaar is het weer afwachten hoe de planten de winter doorgekomen zijn. Daarmee bedoel ik de vaste planten.

Als eerste de bosviooltjes, de crocussen en de oranje klaproosjes. Deze zijn vanzelf gekomen. Ik heb ze hartelijk welkom geheten.

Als eenmaal de groei erin zit, gaat het enorm snel. De bomen veranderen elke dag. Alles is nu vol in het blad.

De Acanthus, die we uit Griekenland hebben meegenomen, als een zakje zaad, komen elk voorjaar te voorschijn en bloeien uitbundig.

U bent van harte welkom om alles te bekijken.



Een rode hazelaar vormt een grote parasol.

Graag nodig ik jullie uit in onze tuin, een grote tuin van 4000 m², een bostuin.

In onze tuin staan imposant grote bomen, sequoia's, een acacia en een magnolia, allen meer dan 60 jaar oud.

Het gehele jaar door bloeien er bloemen, na de herfstbloemen in november bloeit de winterjasmijn, met kerst bloeien de eerste sneeuwkllokjes die daarna

een kleed van witte klokjes vormen onder de bomen, dat in februari versierd wordt door lila krokussen. Door het koude weer van dit jaar bloeien de laatste anemonen nu, eind april, nog steeds. Op dit moment is de tuin versierd met blauwe boshyacinten, judaspenning, look zonder look en het tere lichtgroen van de varens. Zo zijn er elk moment in het jaar bloemen die de sfeer in de tuin verzorgen. Door de grote bomen is het een schaduwrijke tuin met planten die daar goed gedijen. Gelukkig zijn er ook veel zonnige plekjes.

Ook zijn er verschillende vijvers, de grote vijver is het verblijf van de groene kikkers.

Het is een wandeltuin met veel verschillende hoekjes en paadjes en een heuse 'berg', zoals wij de heuvel noemen. Ik zou nog veel meer kunnen schrijven ... maar kom bij ons langs en maak een wandeling door onze tuin en kies een plekje waar je even kunt zitten genieten, want mooie plekjes zijn er genoeg.



Vogelconcert in een groene oase.

Op zondag zijn we open voor een aangenaam verpozen in onze tuin. De vele vogels zorgen dagelijks voor een gratis concert.

Het voorjaar is helaas weer voorbij. De tuin is dan maanden een oase van kleine bloemetjes. Elke dag was er wel weer een verrassing, want er zitten duizenden bolletjes in de grond. Dit jaar zijn er verschillende botanische tulpjes bij gekomen. We hopen dat er in juni toch ook weer veel te zien is en dat er ook dan weer wat nieuws te ontdekken is.

Nieuwe aanplant vorig jaar;
winterlinde, de pindakaasstruikjes, oma s oorbellen,
zakdoekenstruik beginnen aardig aan te trekken.



We maakten er vorig jaar een vijver bij met veertien visjes en de familie is flink uitgebreid.

We zien de reiger vaak over vliegen en een net is geen overbodige luxe. De 'lange van Lod' groeit als kool en we kijken de noten eruit..... zouden we straks die eekhoorn voor kunnen zijn???

De groene specht is een welkome gast; hij pikt graag de mieren uit het terras.

De crambe gaat voor het eerst bloeien.

Voor de liefhebbers is er koffie en taart.

Welkom weer!

Ook hond Miro (Engelse Pointer) is weer blij met elke nieuwe gast.



Palmen, dadelbomen en nog veel meer.

Hallo ik ben Tim, de tuin is meer mijn hobby we wonen in het buitengebied. Het is geen boerderijtuin met vaste plantenborders. In het begin noemde ik het een cirkeltuin omdat ik er voor de bestrating meer dan 100 cirkels in heb verwerkt. Maar nu is het meer een verzamelaartuin met veel bijzondere bomen en heesters, veel Japanse esdoorns, magnolias, en cornus soorten en meer dan 50 verschillende soorten varens.

U bent van harte welkom.



Een vlinder, bij, insect, vogel en mensvriendelijk terrein

In het buitengebied van Ommen, de Vinkenbuurt, vind je op een voormalig boerenerf een groene oase. Het is een met bomen en bossingel omheind perceel met diverse tuinkamers. Biodiversiteit, permacultuur en ecologisch tuinieren is hier het uitgangspunt.

Zo is er een tuin waar 80% inheemse planten te vinden zijn, die aantonen dat natuur en genieten prima samen gaan zonder dat het wild wordt.

Daarnaast zie je een voormalig coniferen perk dat recent is omgeturnd naar een aangename relaxplek waar zowel bestaande als nieuwe beplanting nu al een fijne omgeving biedt.

Rond de woning ligt een grote tuin met diverse beplanting die een bloemrijk geheel vormen.



Twee moestuinen, één met een gebruikelijke insteek en een ander met permacultuurprincipes, waarnaast ook een tunnelkas staat. Een fantastisch grote walnotenboom biedt heerlijke schaduw in de zomer en prachtige noten in het najaar.

Achter op het perceel zie je, zowel links als rechts, twee bosjes waar de natuur met rust gelaten wordt. Tussen deze twee bosjes is een boomgaard met zowel jonge als oudere fruitbomen, diverse bessenstruiken, Japanse wijnbessen, bramen en frambozen.

De randen van het perceel zijn niet allemaal keurig aangeharkt, sterker nog, hier mogen brandnetels groeien, wat een waardplant is voor menig vlinder. Rommelhoekjes, takkenrillen en zo veel mogelijk wateropvang zorgen ervoor dat het een natuurvriendelijk terrein is.

Kom kijken en ervaar het zelf.



Ik heb mij laten inspireren door Piet Oudolf

Wij hebben een melkveebedrijf en onze tuin van ongeveer 1000m² ligt voor de boerderij in het buitengebied van Balkbrug.

Ongeveer 8 jaar geleden ben ik begonnen naar eigen ontwerp met de tuin en heb mij laten inspireren door Piet Oudolf.

Ik had veel rechte strakke borders met een weelderige vaste beplanting en probeerde de planten even hoog te houden zodat je er mooi over heen kon kijken. Nu heb ik ongeveer de helft van de borders weer rond gemaakt. Elk jaar kwam er weer een border bij met veel verschillende en bijzondere planten. Om elke border kun je heen lopen.



Op kleur kijk ik niet echt, wel naar het structuur van het blad. De tuin trekt ontzettend veel vlinders en insecten aan. De basis is een beukhaag rondom de tuin met een doorkijk naar de koeien in het land. In de tuin staan verder 3 grote beuken en 2 zichtlijnen waarvan er één een laan is van dakplatanen met borders er onder en de andere zichtlijn is vanaf het erf.

In de herfst en de winter laat ik alles staan, een prachtig gezicht met de zaadhoofden.

U bent van harte welkom.



Bijen en vlindervriendelijke planten

Onze vaste planten worden gekweekt met het oog op dat de plant zo natuurlijk mogelijk kan groeien. Onze planten worden niet kunstmatig belicht en zijn vrij van bestrijdingsmiddelen.

Het is een arbeidsintensieve manier van kweken, we hebben de planten meerdere malen in de hand voordat ze daadwerkelijk onze kwekerij verlaten. Van het moment dat de stek trays binnen komen op onze kwekerij, opgepot worden in een potgrond mengsel waar Osmocote korrels in verwerkt zijn die langzaam voeding afgeven aan de stekjes, om vervolgens uitgezet te worden in de koude kas of buiten op de kwekerij. Het jonge gewas krijgt nu de tijd om goed door te wortelen en natuurlijk te groeien. Al snel is te zien dat de plant begint te groeien en wordt er regelmatig gekeken hoe de planten zich ontwikkelen in de pot.

Op onze website www.kwekerijdebeeksterhof.nl hebben wij een menuknop waarin ons actuele plantenbestand staat met soorten die wij kweken en verkopen.

